

Esbjerg Husmoderforening

Uddrag af bestyrelsesprotokol på EBA

På foranledning af »De Danske Husmoderforeninger« og fru dommerfuldmægtig Richter i Holsted afholdt en kreds af af esbjergensiske damer et møde på Centralhotellet den 13. februar 1928 for at drøfte muligheden af oprettelsen af en husmoderforening her i byen, og da der syntes at være stemning for en sådan, bestemtes afholdt et offentligt møde om sagen, hvor fru Carla Meyer, formanden for »De danske Husmoderforeninger«, ville komme til stede som taler.

Dette møde fandt sted:

Den 28. februar kl. 8.

i Højskolehjemmets sal og efter at fru Meyer havde holdt et foredrag, stiftedes foreningen og 32 medlemmer indmeldte sig straks. Foreningen kom til at hedde:

»Esbjerg Husmoderforening«.

Der blev vedtaget love, og ved håndsoprækning blev følgende bestyrelse valgt:

Fru bankdirektør Kappel, formand

Fru fiskeeksportør Wilhelmsen, næstformand

Fru politimester Neergaard, kasserer

Fru læge Carstensen, sekretær

Fru læge Olesen

Fru fotograf Bjertnæs

Fru direktør Rand

Som suppleanter valgtes:

Fru telegrafkontrollør Fryd

Fru boghandler Hartvig Nielsen

Som revisorer valgtes:

Fru dommer Esmann

Fru dommerfuldmægtig Holm

Uddrag af vedtægterne for Esbjerg Husmoderforening 1928:

§1. Esbjerg Husmoderforening er en upolitisk forening, der er tilsluttet landsorganisationen De danske Husmoderforeninger (DDH) og retter sig i et og alt efter dens love.

Foreningens formål er at støtte, værne og fremme hjemmets sag i praktisk, økonomisk, samfundsmæssig og etisk henseende.

Mandag d. 26 marts 1928 afholdtes demonstration af »Kolde retter« ved frøken Lykke Mencke i Danmarksgades skolekøkken. Besøg: ca. 150-200 damer.



Torsdag d. 17.12. (1931) Demonstration ved frk. Linck af Sandwich og juledesserter. Ca. 85 deltagere. Medl. 25 øre. Ikke-medl. 1,00 kr. Efter demonstrationen julefest for ca. 65 medlemmer. ...

Torsdag d. 22.12 (1931) Uddeling af 210 kr. i portioner på 10 kr. til 21 trængende husmødre.

Onsdag d. 10 februar (1932) Demonstration i Danmarksgades skolekøkken af Diætmad ved frk. Linck. Udmærket foredrag og demonstration. Ca. 80 mødt, solgte 65 opskrifter a 25 øre. Entre 50 og 1,00 kr. Til slut auktion og demonstration af det nye sølvpuddsemiddel »Manolit«.

4. marts (1932) Foredrag om »Husmoderens indkøb i krisetider« af hr. Folmer Dam, Sorø. ...

Torsdag d. 20 sept. (1932) Bestyrelsesmøde hos fru Fryd. Dagsorden: Tilrettelæggelse af forskellige kurser, som foreningen agter at lade afholde ifølge aftenskoleloven.

... Fru Wilhelmsen aflagde beretning om sine forhandlinger med frk. Christense Mørch i anl. af et skræddersyningskursus. Frk. M. ville undervise 12 elever 2 timer 2 gange ugentligt i 5 uger (=20 timer) for 5 kr. timen. Fru Fryd aflagde beretning om sin henvendelse til aftenskolens forstander hr. lærer Vilsgaard. Fremlagde budget for skræddersyningskursus, samt 2 kursus i madlavning, et for begyndere og et for viderekomne ved fru Hagmund-Hansen, exam. husholdningslærerinde.

Efter nogen diskussion vedtoges enstemmigt:

1) at afholde de 3 omtalte kurser samt et kursus i porcelænsmaling ved fru Breiting. ...

Medlemsmøde d. 6 septb. (1934) der var mødt ca 60 damer og planer for vinterens arbejde blev drøftet, der kom fra medlemmerne forslag om kursus i tysk og engelsk og foredrag om brugen af gasmasker, om juletræ for medlemmerne med børn, kursus i håndvævning, kursus i ansigtspleje og manicure ...

(Efterfølgende) Bestyrelsesmøde ... De forskellige forslag blev drøftet og vedtaget blev det at afholde:

- 1) Spædbørnskursus
- 2) Finere madlavning
- 3) Litteraturkursus
- 4) Gymnastik
- 5) Ansigtspleje og manicure
- 6) Kursus i tysk og engelsk
- 7) Sangforening
- 8) Læderplastic
- 9) Kokkeskole for unge mænd

samt afholde medlemsmøde tirsdag d 2. okt. hvor fru Petersen Englandsgade 15 vil demonstrere den lille håndvæv, tillige skal medlemmerne kunne medtage færdige håndarbejder for at udveksle ideer.

Foredrag søndag 14. februar kl. 16 (1936) af børnelægen dr. Boisen. Foredraget arrangeret i fællesskab med kvindeforeningerne. Mødet havde samlet en imponerende mængde tilhørere. Det kneb meget med siddepladser. Blandt tilhørerne mange herrer. Læge frk. Frandsen, fmd. f. D. Kv.



(Dansk Kvindesamfund) bød velkommen. ... Dr. Boisen sluttede: Der fødes mellem 5 og 600 børn i Esbjerg årlig. Så det er tvingende nødvendigt Esbjerg får en ordentlig barneplejestation. Vi skal have sunde børn - også i Esbjerg.

Uddrag af De danske Husmoderforeningers medlemsblad 1936 om landsmødet i København:

Indpakket Brød, Barselpatienter, billigt Flæsk og sunde Børn.

Fru Wiuff, formanden for Kalundborg Husmoderforening, redegjorde for forslaget om de direkte fra ovnen indpakkede brød. Både i Kalundborg og andre steder har brødfabrikanterne erklæret, at lovfæstes dette krav, vil de gerne rette sig efter det. På forslag af Fru Marie Jørgensen, Horsens, vedtages det at foretage en henvendelse desangående til Statens Husholdningsråd.

Fru Lebrecht Nielsen kan meddele, at i Aalborg pakker alle brødfabrikanter nu brødet ind, takket være husmoderforeningen.

Forslaget fra Hammel om ligestilling af barselpatienter med andre sygekassepatienter motiveres af Fru Jensen og anbefales af Fru Fevejle, der beder om forsamlingens sanktion til en henvendelse til sygekassedirektoratet. Den gives og Fru Jørgensen, Horsens, anbefaler yderligere husmødrene at få kvinder indvalgt i sygekassernes bestyrelser. Holstebros forslag om billigt flæsk fremlægges af Fru Nicolaysen. Landsformanden svarer, at man, hvis Landsmødet vil give mandat til det, gerne vil søge et møde med baconudvalget og gøre det husmødrenes synspunkter klart.

Fru Ulkiær henstiller, at man giver hovedledelsen arbejdsro og håber spørgsmålet bliver løst, men Fru Ulkiær advarer mod en udvidelse af den sociale klassificering, der ligger i uddeling af kort som oksekødkortene til arbejdsløse. Der skulle nødtigt komme flere kort. Det vedtages, at hovedbestyrelsen hurtigt skal søge Forhandling med baconudvalget.

Så taler Fru Olga Nielsen, Herning, varmt om forslaget om nye veje for vore spædbørns levedygtighed og sundhedstilstand. De, der føler sig socialt ansvarlige, kan alle se, at der må gøres noget. Vil et tilsyn udført på rette måde krænke privatlivet? I så fald må man trøste sig med, at hensigten helliger midlet. Efter de forsøgsvis i enkelte distrikter ansatte sundhedsplejersker, gik spædbørnsdødeligheden her ned. Fru Appel støtter fru Olga Nielsen i kravet om ansættelse af sundhedsplejersker og råder i øvrigt til at oprette børneplejestationer. Fru la Cour-Overgaard oplyser som D. D. H.s repræsentant i det af Danske Kvinders Nationalråd nedsatte udvalg, Vore Børns Sundhed, at man arbejder stærkt for sundhedsplejersker — ikke mindst ude på landet, hvor der ikke kan oprettes børneplejestationer.

Spørgsmål:

Hvilke socialgrupper er repræsenteret i husmoderforeningen i 1928?

Hvilke emner tager foreningen op?

Hvordan kan man se samfundskrisen afspejlet i foreningens aktiviteter og emner i 1930'erne?

Sammenlign med tekst 6.8: Husmoder uden kedsomhed og med fremstillingen i folkekomedien Støv på hjernen fra 1961 (se beskrivelsen <http://www.danskefilm.dk/index2.html>).